



In de vrede van de Heer moge rusten
de ziel van Mevrouw

Anny LEMAGIE

echtgenote van de Heer
ROGER VAN DE WALLE,

geboren te Elst op 9 april 1945 en godvruchtig
in de Heer ontslapen in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 16 augustus 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Met tranen in de ogen en droefheid in het
hart nemen wij van haar afscheid.

Zoals een bloem die in de knop gebroken
is, zo is dit jong fris leven afgeknakt. Met
ons menselijk verstand kunnen wij hier geen
zin aan geven. Het enige dat ons troosten
kan is dat zij zich met vertrouwen en hoop
aan haar God vastklampte. Nu zal zij ook
wel bij hem zijn in de hemel.

Wij danken God om haar teder karakter en
haar fijne inborst en vragen Hem dat Hij
haar na de uitputting van dit leven de zachte
rust geve, die zij zozeer verdiend heeft.

Dierbare echtgenoot, wij waren één. Samen,
met vereende krachten hadden wij de taak

op ons genomen een huis te bouwen en een
echt en hecht gezin te stichten en te vor-
men. Ons huis gebouwd met stenen en liefde,
is niet af. Het staat er als een teken van
verscheurdheid maar tevens als een teken
van liefde, die op aarde niet af kan zijn,
maar alleen bij God haar volheid kan be-
reiken. In de liefde van God leef ik nu.

Goede moeder, familieleden en verpleeg-
ster, ik dank U voor alles, maar vooral om-
dat gij mij in mijn hoop hebt gesteund.

Blijft met mij verbonden door een vroom
gebed.

Genadige Jezus, schenk haar de eeuwige
rust.

De families LEMAGIE, KINDT,
VAN DE WALLE, VAN DEN DRIESSCHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel