

In de vrede van Christus...



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER**

GERARD LEMAGIE

echtgenoot van Mevrouw
Angèle VEKEMAN

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 10 november 1911 en godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem op 14 mei 1969.
Versterkt door de HH. Sacramenten.

Zalig de mens, die de kwellingen van het leven verdraagt want na een beproeving zal hij de kroon van het Leven ontvangen, welke God beloofd heeft aan die Hem beminnen.
(Jac. I 23)

Deze woorden van de H. Schrift geven ons moed om na de strijd en de smart hier op aarde, de overwinning en de vreugde bij God in de hemel te gaan genieten.

Onze dierbare overledene heeft met veel geduld en overgave aan Gods H. Wil jarenlang zijn bitter lijdenskruis gedragen. Na het lijden komt nu voor hem ook het geluk.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen, zo graag was ik nog bij u gebleven. Weent echter niet als wie geen geloof heeft; maar bidt voor mij. Ik dank U voor uw genegenheid en goede zorgen. Blijft elkander lief hebben. Tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Voor uw christene deelname in rouw en gebeden betuigen wij onze oprechte dank.

De families LEMAGIE, VEKEMAN, JANSSENS
en VAN NIEUWENHOVE.

Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove