

O, dood, gij scheent zo verre,  
en volgend mijne voeten,  
daar waar gij eer ik wist,  
dat ik ging sterven moeten.

G.G.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**JENNY LEMAGIE**

Geboren te Elst, op 2 januari 1947 en smartelijk om het leven gekomen te Brakel, op 29 april 1982, gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».



De families

**LEMAGIE en KINDT,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van deelneming en danken U.

Heer Onze God, met een hart gebroken door droefheid, richten we ons in volle vertrouwen en in diep geloof tot U en vragen om troost en sterkte voor allen die achterblijven moeten en zo zwaar te lijden hebben onder dit gebeuren.

Mogen al het goede uit haar al te kort leven ten goede komen aan haar kinderen, voor wie we tevens uw bescherming afsmecken.

Geef allen die haar taak als moeder zullen overnemen de wijsheid en de sterkte om haar opvoedingswerk verder te zetten.

Heer, laat haar verder de zorgende moeder blijven maar nu van bij U.

Hemelse Moeder Maria, blijf uw beschermende hand houden over haar kinderen, haar ouders en familie.