

Op U, Heer, stel ik mijn hoop.

Dit weze U een uitnodiging tot bezinning  
en gebed bij het overlijden van

MEVROUW

## LEA LEMAGIE

echtgenote van de Heer  
**GERARD DE CUBBER**

geboren te Delfinge, op 15 juni 1929 en plotseling  
overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraards-  
bergen, op 4 september 1985, gezalfd met het  
H. Oliesel " in evtrems ".

Lid van de bond der gepensioneerden.  
Lid van de K.V.L.V. te Hemelveerdegem.



De families **LEMAGIE, DE CUBBER,**  
**SPITAELS** en **VAN WYMEERSCH,**

danken U oprecht voor uw gebeden en  
blijken van christelijke deelneming.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraaf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Vrij vlug en onverwacht is deze echtgenote en  
moeder van ons heengegaan. Zij was zich be-  
wust van haar gezondheidstoestand en hield zich  
gereed om voor de Heer en Meester van Leven  
en Dood te verschijnen.

In het Boek der Wijsheid lezen wij het vol-  
gende : in korte tijd tot rijpheid gekomen had de  
rechtvaardige reeds een vol leven achter zich,  
want het aanzien van de ouderdom bestaat niet  
in de lange duur en wordt niet gemeten naar  
het getal der jaren, maar inzicht is voor de men-  
sen de ware grijsheid en een vlekkeloos leven  
de ware ouderdom.

« Heer, gij doorgrondt hart en nieren, reken  
mij ten goede wat ik met een goed hart voor  
mijn gezin heb gedaan, reken mij ook ten goede  
wat ik met een welwillend hart voor anderen in  
dienstbetoon heb gedaan ».

Beminde echtgenoot, kinderen, familieleden en  
vrienden, vertrouwt u toe aan de goddelijke  
voorzienigheid, dan zult gij nog zo sterk en  
moedig zijn.

Stelt u open en ontvankelijk voor de genade  
van God langs werkzaamheid, gebed en trouwe  
godsdienstigheid, en de vrede, die de wereld  
niet geven kan, zal met u zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid.