

Dat zij ruste in Vrede.



TOT VROOM AANDENKEN VAN

MEVROUW

**Maria LEMAGIE**

weduwe in het eerste huwelijk van de

**Heer Julien DE MEULEMEESTER**

en in het tweede huwelijk van de

**Heer Albert DE BACKER,**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 11 december 1911 en godvruchtig overleden te Elst op 5 maart 1977, gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Zij was lid van de Bond van de Gepensioneerden.

---

De dood is onverwachts gekomen. Wanneer wij hem het minst vrezden, is hij ons het dichtst nabij - hij komt als een dief in de nacht.

Gelukkig de mens, die het in zijn leven zo aanstelt zoals hij in zijn dood wenst bevonden te worden. Weerom brengt dit sterven ons tot bezinning en doet ons vragen: « Mens, wanneer slaat voor u dit uur? »

Wanneer alles ons goed gaat, vergeten wij toch zo licht dat wij kinderen zijn van God, pelgrims op weg naar het Vaderhuis. « Heer, reken mij dan ten goede, wat ik met een goed hart voor mijn volk heb gedaan ».

Bemide familieleden en vrienden, het scheiden komt nu zo plots, buigen wij het hoofd voor Gods raadsbesluiten. Ik dank u voor de genegeheid die wij met en voor elkander genoten hebben. Blijft in liefde voor elkander leven en vergeet mij niet in uw gebeden.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families :

LEMAGIE, DE MEULEMEESTER,  
DE BACKER, TIMMERMANS,  
VAN YPERZELE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel