

Gij allen die mij bemind hebt, bewijst mij uwe
liefde door uwe gebeden. H. Gregorius.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

RENÉ LEMAGIE

echtgenoot van Mevrouw

Bertha Spitaels

geboren te Deftinge de 7 mei 1900 en godvruchtig
in de Heer ontslapen in de kliniek te Geraards-
bergen de 25 maart 1959. Voorzien van de HH.
Sakramenten der stervenden.

Wees bereid, want op een uur dat gij niet weet
zal de zoon des mensen komen. Zalig die dienst-
knecht die zijn Heer, als hij gekomen is, zal vin-
den het goede doende. Tot hem zal Hij zeggen :
«Goede en getrouwe dienaar, treed in de eeuwige
vreugden van uwen Heer». Math.

Mijn laatste dagen zijn voorbij gegaan in kwel-
ling en lijden. Waarom, o Heer, zo een kwaal zon-
der genezing? 't Was dat het U zo liefde. Doch
naar de grootheid mijner beproevingen, hebben
Uwe vertroosting en mijn hart vervuld.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen
ik dank U voor uw medelijden en liefdevolle zor-
gen. Blijft mij gedenken in Uwe gebeden; also
blijven wij elkander beminnen tot dat wij opnieuw
verenigd worden in 't eeuwige Vaderland.

Barmhartige Jezus, schenk hem de eeuwige
rust. 7 jaar en 7 quadr. afl.



De familiën LEMAGIE,
VAN WIENENDAELE,
SPITAELS,
LEROY,

danken voor de blijken
van innige deelneming
en uwe gebeden.

Drukk. DE VOS,