

Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vruchten voort.

+

Aandenken aan het leven en sterven van

ROGER LEMAGIE

Op rust gesteld adjudant van de Administratie
Oorlogsvrijwilliger 1940-1945

Adjunct-secretaris NSB Afdeling Sint-Niklaas
Verermerkt met volgende onderscheidingen

Ridder in de Orde van Leopold II

Gouden Palmen in de Kroonorde

Gouden Medaille in de Orde van Leopold II

Medaille Oorlogsvrijwilliger 1940-1945

Herinneringsmedaille met gekruiste sabels

Medaille van militair strijder oorlog 1940-1945

Herinneringsmedaille Bezetting van de Rijn

Militair ereteken 1e klas

Militair ereteken 2e klas

Echtgenoot van Suzanne ROMBAUT

Geboren te Deftinge op 16 maart 1922 en
overleden te Sint-Niklaas op 22 maart 1990,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Zowel in de H. Schrift als in de geschiedenisboeken worden regelmatig de deugden van soldaaten genoemd en geprezen.

Daarbij horen altijd: de moed, volharding, doorzicht en opofferingsgeest.

Roger bezat deze kwaliteiten in een ruime mate. Maar daarnaast sierde hem ook de schoonmenselijkheid. Hij was een goede echtgenoot en vader; een man met humor en weetgierigheid. Hij wist zich vrienden te maken en kon lijden zonder klagen.

Zijn al te vroege dood is de bevrijding van een jarenlange strijd voor de gezondheid.

Hij heeft inderdaad vele beproevingen gekend maar kon rekenen op de geduldige hulp van zijn gezin en de steun van zijn vrienden.

De pijn is nu voor hen want hij is verlost van zijn lijden en wij geloven dat hij nu uitrust van zijn inspanningen.

Hij heeft de goede strijd gestreden en zal de lauwerkrans ontvangen.

Blijven we hem gedenken in onze gebeden.

De families LEMAGIE
SPITAELS
ROMBAUT en
VERHAEGHEN

danken U oprecht voor uw blijken van medeleven.

Rouwcentrum Wase Begrafenissen - Robbers-Melis