

Wanneer de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen ; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Joh. 12,24



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

ZOE LEMAGIE

weduwe van de Heer

PROSPER STEVENS

Geboren te Londen (Engeland), 4 september 1889 en godvruchtig overleden te Erwetegem de 22 juni 1966, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van vele godsdienstige genootschappen

Zo vlak in 't begin van deze zomer is Zoë stillekes gestorven ; de laatste maanden heeft ze veel pijn en miserie gekend ; toch bleef zij zoals altijd heel sterk vertrouwen op Onze Lieve Heer, O.L. Vrouw en de heiligen ; Geen opstandigheid in haar ziel, eerder gelatenheid en geloof.

De Heer zegt : « Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven ». In een beeld vertelt de Heer ons iets heel moeilijk dat wij nochtans jaar-

lijks kunnen zien : een graankorrel moet sterven om een korenaar te worden. Ons aardse leven moet sterven voor een heerlijker eeuwig leven.

Al hetgeen wij hier op aarde zien en meemaken is niet het enige en niet alles.

Daarom durven wij bidden voor onze duurzame overledene. Zij was zeer gevoelig voor lief en leed, een vriendelijk woord ; toch was zij de sterke vrouw die haar verantwoordelijkheid opnam in 't gezin. Nu bidden wij opdat ze de hemelse vreugde moge bezitten de beloning voor al het goede dat ze deed en voor al het lijden dat ze edelmoedig heeft gedragen.

O. L. Vrouw, troosteres der bedrukten bid voor ons.



**De families : Stevens, Lemagie en
Janssens**

DANKEN U VOOR UW BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN DEELNEMING.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem