



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Gilbert LEMAHIEU

echtgenoot van Mevrouw Maria WATTHÉ

geboren te Lo op 26 april 1909
en overleden in het ziekenhuis Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 13 april 2001,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De families LEMAHIEU - BONTE -

WATTHÉ en LIEDTS

danken u voor uw aanwezigheid, voor uw gebed
en voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49