



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Achiel LEMAITRE

Rustend Postontvanger

Vereerd met verscheidene eretekens.

Hij werd geboren te Schorisse op 18 juni 1878
en overleed in de Heer te Brakel
op 13 juli 1976, gesterkt door het Sakrament
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij die zijn naaste geeft wat hem recht is
en hem liefheeft in God; hij die zijn plicht
kent en met liefde vervult; die zijn hart
open bewaart voor al wat goed is en schoon
door de soms drukkende jaren van het leven
heen; die zijn God en Verlosser erkent, in
Hem gelooft en het enige steunpunt van zijn
leven legt, hij is naar het woord van God,
de goede dienaar, de « getrouwe man die
zeer wordt geprezen ».

Dat is het beeld dat de dierbare afgestor-
vene heeft nagelaten bij elk die hem kennen
mocht, die hem in de lange jaren van zijn
beroep als Postontvanger benaderde, of in de
even lange jaren van zijn op-rust-zijn ont-
moette.

Een volle eeuw bijna was het leven hem
toegemeten; hij was er zo dankbaar om en
zo trots mee: de wereld, de mensen en het
leven had hij erdoor leren kennen in al hun
schoonheid maar ook in al de betrekkelijk-
heid van hun waarde. Daardoor kon hij alles
zo gelovig geleidelijk aan loslaten en vaar-
wel zeggen. Kinderlijk erkentelijk bleef hij
tot het uiterste voor wie hem hebben ver-
zorgd en die geen enkele stond van zijn
ziekbed zijn geweken.

Met een bewonderenswaardige gerustheid
van gemoed kon hij terugkeren naar zijn
Schepper; met een juichkreet bijna en met
« open armen » - zijn laatste gebaar - heeft
hij alles uit de handen gegeven; als een rijk
man, rijk aan schone herinneringen, rijk aan
verwachtingen voor wat komen moest.

« Mijn Jezus barmhartigheid »!

De families ROELAND en LEMAITRE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukk. De Ruyver - Brakel