

Vroom aandenken aan  
Mevrouw

## Anna - Brigitte LEMAITRE

weduwe van de Heer  
Adolphe ROELAND

Lid van de Bond van het H. Hart  
en andere godsdienstige genootschappen.

Vereerd met de gouden palmen der Kroonorde.

Zij werd geboren te Schorisse op 9 augustus 1880 en gaf haar ziel aan haar Schepper terug op 1 januari 1968, na de Sakramenten der zieken ontvangen te hebben.

Gij hebt op eindejaarsavond niet gedacht dat Ge Nieuwjaar niet meer zoudt zien en ook wij niet... uw kinderen, kleinkinderen, familieleden en vele vrienden voor wie uw stille, zachte uittocht als een donderslag kwam bij een heldere hemel. Uw lippen hebben geen „tot weerziens” gezegd maar we weten dat uw laatste gedacht bij ons was en bij O. L. Heer.

Gans uw leven zijt Ge een waardige kristene vrouw geweest ; tussen twee polen — O. L. Heer en uw gezin — is uw ganse leven verlopen. Het Geloof was uw heiligste bezit, eerbied voor Kerk en priester kenmerkte uw gedachten en gesprekken en uw vrije tijd was een tijd van gebed. Verder hebt Ge alleen geleefd voor uw kinderen en kleinkinderen, die Ge rond U hebt zien opgroeien en van wie Ge zoveel hebt gehouden. Uw laatste jaren waren hier een hemeltje op aarde, omringd van allen die u lief hadden.

Zeer geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank u om uw bewonderenswaardige liefde en zorg voor mij; we blijven verder verenigd door het dagelijks gebed. Beste Broer, Eerwaarde Schoonbroer en familieleden „Tot weerziens” in een gelukkige Eeuwigheid. God zegene, God beware u allen.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor haar.  
300 d. afl.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,  
Uw blijken van deelneming en troost voor ons.

Danken u oprecht :

Dokter en Mevrouw André ROELAND-VAN  
CROMPHAUT,

Juffrouw Cecile ROELAND,

Apoteker en Mevrouw Frans VAN DER WEEËN-  
ROELAND,

Juffrouw Margriet ROELAND,

De Families LEMAITRE,

ROELAND.

VERBEURGT,

VAN DE MERGEL.

---

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470