

Gelooft zij Jezus Kristus. Amen

†  
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## ARTHUR LEMAITRE

weduwnaar van Mevrouw  
PALMYRE BAESKENS,

geboren te Parike op 20 augustus 1891 en plots  
overleden te Nederbrakel op 16 december 1964.

Het H. Oliesel «in extremis» werd toegediend.

Oudstrijder - Invalied 1914-1918.

«De mens en weet vandage niet, wat morgen hem  
kan brengen, noch hoe, noch waar de felle dood  
hem in de weg kan springen.» G. Gezelle.

De ervaring van die waarheid werd het lot van  
hem die ons thans zo plots is ontvallen.

Wat is het leven klein, wat zijn wij mensen nie-  
tigit schepsels.

«Verleen, zo vragen wij, almogende God, dat de  
ziel van uw dienaar, die heden van deze wereld is  
gescheiden, door dit H. Misoffer gereinigd en van  
zonden ontslagen, kwijschelding en tevens de eeu-  
wige rust moge genieten, door Kristus onze Heer.»

Gebed uit de begrafenismis.

Voor wie in U geloven, o Heer, wordt het leven  
niet weggenomen, maar slechts veranderd in een  
beter leven.

Duurbare bloedverwanten en familie, hebt dank  
voor uw genegenheid en blijft mij steeds indachtig  
in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families

LEMAITRE,  
BAESKENS,  
VAN WASSENHOVE,  
WATTEZ,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.