

O Maria, als mijn ziel deze wereld verlaat, kom haar tegemoet ; wees voor haar de ladder en de weg naar de hemel.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

CELESTE LEMAITRE

echtgenote van de Heer

ALFONS LEROY

geboren te Parike op 22 augustus 1887 en er rustig naar haar Schepper teruggekeerd op 13 september 1966, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en andere godvruchtige genootschappen.

Met deze overleden vrouw is een goede echtgenote en moeder heengegaan. In liefde en opoffering heeft zij voor haar gezin gewerkt en geleefd.

De grote wederliefde en genegenheid die zij op haar ziekbed mocht ondervinden waren dan voor haar ook een dankbare troost.

Haar diep kristelijk leven maakte haar bovendien ook behaaglijk in Gods ogen. Het nog moeizaam maken van een kruisweg getuigde van de onderwerping, waarmee zij haar leven met de gekruisigde Heer aan de Vader opofferde.

Met Hem zal zij dan ook de blijde verrijzenis mogen beleven.

Mijn duurzame echtgenoot, zeker valt de scheiding U hard, want God alleen weet hoe wij van elkaar hielden en hoe zeer wij elkaar meer dan ooit nodig hadden. De hoop op een gelukkig weerzien in de hemel weze voor U een troost.

Lieve kinderen, vaart wel onder Gods zegenrijke bescherming ! Weest een steun voor uw beproefde vader en blijft mij gedenken in uw vrome

gebeden : zo alleen kunt gij nu nog uw liefde aan uw moeder bewijzen.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust !



De families LEMAITRE, LEROY, VAN WASSENHOVE en DE VUYST,

zeer gevoelig voor Uw blijken van kristelijke deelneming danken U van harte.

R. Van der Geynst, Everbeek