

O God, wees haar in eeuwigheid genadig !



BID VOOR DE ZIEL

van

**Mevrouw Anna Lemarcq,**

weduwe van

**Mijnheer Aloïs D'Haeger,**

echtgenote van

**Mijnheer Leopold Schietecatte,**

geboren te Mater, de 19 februari 1919, en godvruchtig  
overleden te Oudenaarde, de 31 oktober 1962.

*Voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.*

Heden leeft de mens en morgen is hij niet meer.

(Nav.)

Zalig die zijn stervensuur voor ogen houdt, want  
op het uur dat men het minst vermoedt zal de Zoon  
des mensen komen.

Deze duurzame afgestorvene was eenvoudig en naar-  
stig, vredelievend en verduidig in haar beproevingen.

**Duurbare echtgenoot, ouders en familie,** hebt dank  
voor uw genegenheid en zorgen. Vaartwel, en vergeet  
mij niet in uw gebeden.

GEBED.

Verlos, wij bidden U, o Heer, de ziel van uw die-  
nares, opdat zij, na de wereld verlaten te hebben, voor  
U leve, en vergiffenis van haar zonden bekomme door  
Jezus-Christus onze Heer. Amen.

*Mijn Jezus, barmhartigheid !* (300 d. afl.)

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers



Mijnheer Leopold SCHIETECATTE.

*haar echtgenoot ;*

Mijnheer en Mevrouw Louis LEMARCQ-

MINNAERT.

*haar ouders ;*

De familiën LEMARCQ, MINNAERT,  
SCHIETECATTE, DE LANGHE en D'HAEGER.

**BEDANKEN van harte voor de bliken  
van kristelijke en innige deelneming  
hun betoond.**