

Mijn vadertje Hij was rechtvaardigheid,
Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad (Marnix Gijsen)

†

VROOM AANDENKEN AAN

D E H E E R

Victor, Omer LEMARCQ

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Camilla DE WAELE

*geboren te Munkzwalm op 3 oktober 1897
en godvruchtig overleden te Brakel op
20 september 1983, bediend met het H.
Sakrament der zieken.*

—
OUD-STRIJDER 1914-1918

Bij dit stille en rustig overlijden zijn we
bedroefd maar ook oprecht dankbaar
voor zijn echte trouw, zijn spontane ge-
dienstigheid, zijn werk en inzet, zijn opge-
wektheid in goede en kwade dagen en
zijn weldoende aanwezigheid.

Wij danken hem voor de levensweg die
hij bewandelde en ons zonder woorden-
vloed voorhield.

Wij danken hem omdat hij steeds mens
was onder de mensen.

Wij danken de Heer omdat hij zo lang
onder ons mocht vertoeven.

Wij bidden tot de barmhartige Heer dat
Hij hem alle schuld vergeve en hem zou
belonen voor het vele goede dat hij hier
verrichtte.

Wij durven aannemen dat hij thans samen
met moeder het opperste geluk geniet
en dat ze beiden in ouderlijke bezorgd-
heid zullen blijven waken over hen die ze
in de wereld achterlieten.

—

De Heer en Mevrouw
Léo GEZELS-LEMARCQ Suzanne,
De Heer en Mevrouw
Emiel LEMARCQ-DE RIDDER Denise,
De Heer en Mevrouw
Georges DE SMET-LEMARCQ Simonne,
De Heer en Mevrouw
Louis LEMARCQ-DEVENIJS Anne-Marie,
zijn kinderen,

de families LEMARCQ, DE WAELE,
MINNAERT en VAN DER STRAETEN

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Namis: zaterdag 15 oktober 1983 te 9 uur

drukk. de bock-asper