

Door het kruis naar het licht.



**Bid voor de ziel van**

Mijnheer

**GILBERT LEMER**

echtgenoot van

**Mevrouw Georgette De Vleeschauwer**

geboren te Ronse, op 25 september 1935 en godvruchtig overleden te Brussel, op 15 mei 1968, in het uiterste gezalfd en gesterkt door de Pauselijke Zegen.

---

Wist ge niet, dat de Mensenzoon eerst moest lijden om dan Zijn eeuwige glorie in te gaan?

Het kristendom is geen onophoudend leven in Jezus glorie, maar ook een kruisdragen dagen lang, jaren lang.

Het kruis is geen straf. Voor een kristen is het een middel tot uitboeting van eigen zonden en zonden van anderen.

De ziekte heeft onze dierbare overledene zwaar getekend. Doorheen zijn pijn en lijden bleef hij vol hoop, vriendelijk en gedienschtig.

Het leven gaat vlug voorbij, doch is van zeer grote betekenis, daar zij de voorbereiding is tot het eeuwig leven.

Dierbare echtgenote, uw jarenlange zorgen, stille maar zo liefdevolle toewijding getuigen van wat Gods kracht kan verwezenlijken in het menselijk leven. Weet dat mijn dank nu blijven zal, vóór God, als een waarborg van de beloning, die Hij eeuwig

---

messiaen, ronse

elk oprecht mens bezorgt, dit geldt dan ook voor uw hulp en genegenheid.

Lieve ouders, schoonouders en broer, bid veel voor mij, dit geeft hoop op de toekomst.

Familieleden, buren en vrienden blijf mij genegen door uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Gilbert LEMER, geboren Georgette DE VLEESCHAUWER.

Mijnheer en Mevrouw Achiel LEMER-LODENS.

Mijnheer en Mevrouw André DE VLEESCHAUWER-VAN HAMME.

De familiën LEMER-LODENS en DE VLEESCHAUWER-VAN HAMME.

*danken U voor uw gebeden en  
deelneming in hun rouw.*