



Bid voor de zielerust van

DE HEER

Napoleon Ludovicus LEMMENS

weduwnaar van Mevrouw

Bertha DEN HUL

geboren te Lede op 11 juli 1892 en godvruchtig overleden te Aalst in het St. Elisabeth Hospitaal op 1 april 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Opgeëiste 1914 - 1918

In ononderbroeken arbeid en vaderlijke bezorgdheid heeft hij zijn leven doorgebracht. Hij leefde niet voor zichzelf maar in alle eenvoud en met een goed hart stond hij steeds ten dienste van de anderen.

Wij danken U, vader, voor het voorbeeld van uw leven : voor uw werkkraft ten bate van het gezin, voor uw levenslust en optimisme, voor uw diepmenselijke goedheid, uw opvallende eenvoud en uw onkreukbare eerlijkheid.

Wij danken U vooral omdat gij zoveel van ons gehouden en ons geleerd hebt hoe wij goed moeten zijn voor mekaar.

Al de gaven van zijn rijk hart en zijn vaardige handen heeft hij opgebruikt, zolang hij kon, voor echtgenote en kinderen.

De zorgen heeft hij in vertrouwen op de Heer gedragen. Het heengaan van zijn echtgenote was

zijn groot verdriet dat hij wellicht niet uiten kon.

Omringd door de trouwe genegenheid van de zijnen is hij stilaan de weg naar de Heer gegaan. Liefste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, hebt dank voor uw liefde die gij mij altijd hebt betoond. Van hierboven blijven moeder en ik nu samen over U waken. Leef nu zo dat wij elkaar mogen weerzien in de eeuwige vreugde.

Beste familieleden en vrienden, voor de kleinste attentie van genegenheid en vriendschap dank ik U oprecht. Geef mij allen een aandenken in uw gebed.

Op U, Heer, stel ik mijn betrouwen.

De families : **LEMMENS, DEN HUL, DE WINNE**
en **MERTENS**

**danken U oprecht voor de blijken van
kristelijke deelneming.**

Lede, 5 april 1979.

Begraf. Roger Galle, Lede - Tel. 053-21 81 26