

Bij de Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing.



Ter zalige gedachtenis van
DE HEER

Jozef LENOIR

weduwnaar van Mevrouw
Anna-Augusta VAN MELLO

geboren te Goefferdinge op 17 november 1901
en godvruchtig overleden in het Rustoord
„Ter Leenen" te Nevele op 1 juli 1973,
voorzien van alle troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Jozef was een overtuigde christen van de oude trant, bezielde met een sterk geloof. Van krachten uitgeput is hij zachtjes ingeslapen in de Heer met de onderwerping en de kalmte, die de grootste der genaden is voor hen, die tot God gaan en de zoetste troost voor deze, die overblijven. Hij was door iedereen geacht en bemind om zijn eenvoudige omgang en zijn open karakter.

Lang heeft hij gestreden tegen de kwaal, die hem ten grave heeft geleid. De langdurige kwellingen zijner ziekte verdroeg hij met verdueligheid en volle onderwerping aan de Wil des Heren, wel overtuigd dat degene, die hier met Jezus lijdt, hierna zich met Hem zal verblijden in de Hemel.

God mengelt het geluk van deze wereld met bitterheid, opdat we des te vuriger het volkomen en eeuwig geluk des hemels zouden betrachten. (H. Aug.)

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie, bewaart met zorg de christen gevoelens, die ik, door woord en daad u gans mijn leven in het hart heb trachten te prenten. Blijft onverbrekkelijk aan elkander verbonden door een ware genegenheid en wederzijdse behulpzaamheid. Ondertussen vergeeft mij niet in uw gebeden. Gij in 't bijzonder, mijn geliefde nicht, aan de Heer toegewijd, bid veel voor mij, vooral tijdens de eucharistieviering. Tot wederziens in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef aan zijn ziel de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Victor LENOIR-KENNOF
en kinderen,

Heer en Mevrouw Michel LENOIR-VEKEMAN
en kinderen,

De families LENOIR, VAN MELLO,
VAN DE PONSEELE en COSYNS,

danken U voor de gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.

Salvator, De Pinte