

Laat niets van dit leven verloren gaan, Heer !



GELOVIG AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert, Jozef LENSSENS

Echtgenoot van Mevrouw Bertha BLOEM.

Geboren te Oosterzele op 15 februari 1914
en godvruchtig overleden op 12 maart 1995
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Oud-Strijden

Lid van Ziekenzorg.

Lid van de Kristelijke Gepensioneerdenvbond.

Lid K.G.B.

Lid van de Civiele Bescherming.

—
In Gods Liefde aanbevolen en ten grave
gedragen op 18 maart 1995.

De namis wordt opgedragen in de dekanale kerk
te Oosterzele op vrijdag 28 april 1995 om 19 uur.

—
De families Lenssens, Bloem, Bloem en Duseuil
*danken U voor de blijken van deelneming
en uw gelovig gebed.*

Moge in het leven van Albert het woord van de Schrift van toepassing zijn... "Gezegend Gij die God eert, die de weg van de Heer wilt gaan... Gij zult de vrucht van Uw arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult ge zijn... Als olijftakken rond hun stam, zo staan Uw kinderen om U heen... Ja, zo wordt elke mens gezegend die God eerbiedigt... U zegene de Heer zolang Uw dagen duren. Moogt ge de kinderen van Uw kinderen nog zien en vrede dragen in Uw hart... "

Naar Psalm 128

Dát was het ! Een leven voor het gezin met hart en ziel. Voor de kinderen, met moeder Bertha samen, gezorgd, gewerkt, voorgegaan in alle goeds, dag en nacht. En in deze zorgzame en vaardige arbeid Gods Wet en Woord dragen om wél te doen. Dat wéldoen leerde Albert in zijn eenvoudig en oprecht geloof en gebed tot God, zijn Heer. Kerk en Parochie waren hem dicht bij en in het hart ! Beste Martha, de strijd is gestreden, het werk verricht, het geloof bewaard en beleefd. Nu treed ik Gods leven binnen. Hij geve U nog enige rustige jaren, als de gelukkige vrucht van ons samen zijn zoveel jaren lang. Beste kinderen met uw gezinnen, ge waart onze fierheid en ons stil geluk te mogen beleven hoe U zelf het nu ook met God en mekaar zo goed stelt. Ge waart altijd zo welkom bij ons thuis en wij bij U. Laat het zo verder zijn rond moeder en dat Uw wegen verder zo in vrede met God en mekaar gelukkig mogen zijn. Beste broers, zuster en familieleden, vrede zij met U allen. Allen die mij omringden met zorg en bemoeiding in mijn lijden van de laatste weken : van harte dank U !

—
Rouwleiding Vandekerckhove, Bavegemstraat 61/A,
Oosterzele, tel. (09) 362 45 30 - (09) 362 03 71
Druk Atelier, Heistraat 55, Oosterzele, Tel. (09) 362 70 01