

Zalig de dienaar, welke de Heer bij zijn komst, goeddoende vindt.

(Mat. 24.16.)



BID VOOR DE ZIEL  
VAN DE HEER

**ODILON LENSSENS,**  
**GENEESHEER**  
**Oud-Strijder 1914-1918**

geboren te Wetteren, de 6 juli 1887 en godvruchtig  
in de Heer ontslapen te Oosterzele, de 13 januari 1965.

Gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

God alleen is de loner van het goed. Hij was een braaf en werkzaam man, zijn hart was een bron van goedheid, oprechtheid en eerlijkheid.

Hij zocht de mensen niet, maar wie met hem in aanraking kwam, mocht aanvoelen met welke rijke gaven hij naar de geest was bedeeld.

Als man van de wetenschap heeft hij zijn kennis ten dienste gesteld van de medemensen. Ontelbaar velen heeft hij bijgestaan en geholpen in moeilijke omstandigheden.

Steeds bereid, zich zelf niet sparend, heeft hij zijn hoge ambt met ere vervuld. Hij heeft recht op de dankbaarheid van velen. Om dit alles zal hij bij de Heer het verdiende loon ontvangen.

Heer, Gij die beloofd hebt het goede aan anderen gedaan honderdvoudig te belonen, ontvang de ziel van uw dienaar en schenk hem rust en vrede in het aanschouwen van Uw Goddelijke goedheid.

Duurbare Familie en Vrienden, ik dank U voor het goede dat gij voor mij gedaan hebt. Moge God U zegenen.

Bidt allen voor mij tot de Heer van leven en dood.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09)70.56.19



Mevrouw Georges LENSSENS-DE MERRE ;

De familie LENSSENS ;

De familie VERBRUGGEN ;

De familie DE BEER,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.