

Wat is het leven van een mens, tenzij een rook, een weinig tijd is hij zichtbaar. (H. Jac.)

+

Gedenk in uw gebeden

DE HEER

Remi LENSSENS

Echtgenoot van Mevrouw Anna DE CORTE

Geboren te Oosterzele op 9 oktober 1908 en godvruchtig overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op zaterdag 31 januari 1981, gesterkt door de Heilige Sakramenten. Oudstrijder 1940-1945.

Alles gaat hier zo rap voorbij ; na de weinige dagen van het sterfelijk leven, staat op eens vóór ons de eeuwigheid. Deze harde werkelijkheid ervaren wij zo gemakkelijk bij het tamelijk onverwacht afsterven van deze mens.

Elk afsterven stelt ons voor het probleem van lijden, van dood en van leven. Ons verblijf op aarde is zingevend vanuit gelovig inzien. Leven is een proef waarin men kiest

voor God. In de schaduw van Kristus' kruis krijgen alle menselijke beproevingen die edelmoedig gedragen worden een eeuwige waarde.

In deze geest, bezield met een sterk geloof willen wij voor deze overleden man bidden. Moge de Heer hem voor alle goed dat hij op aarde verrichtte mild belonen en hem voor altijd gelukkig maken. Moge de Heer tevens hen sterken en bijstaan die deze goede echtgenoot en vader moeten missen.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik besef hoe hard dit kruis voor U te dragen is. Onderwerp U aan Gods raadsbesluit. Blijf in onderlinge liefde samen verbonden. Door het gebed van iedere dag blijven wij met elkaar verbonden.

Maria, moeder bij bijstand, bid voor ons.

De families LENSSENS, DE CORTE,
VAN DURPE en VAN DE SIJPE

**danken U oprecht voor de blijken
van deelneming en gebed.**

Drukk. De As - Oosterzele - Tel. (091) 62 70 01
Begr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47