

"Gelukkig, hij die de Heer bij zijn komst wakende vinden."

(Lucas)



Biddend vertrouwen wij aan Gods liefde toe, het leven en de dood van

DE HEER

## Achiel LENVAIN

echtgenoot van Germaine TRONQUO

geboren te Michelbeke op 20 november 1909 en thuis godvruchtig overleden in familiekring op 21 augustus 1994, voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

De overledene die we biddend begeleiden naar onze eindbestemming bij de Heer, was in zijn leven een sterk, werkzaam en toegewijd man, actief en dynamisch. Rust gunde hij zich niet; steeds in de weer, ten allen tijde paraat zich in te zetten. Vrijmoedig en rechtzinnig; steeds bereid te helpen. Onze dierbare overledene wist dat de dood plots zijn leven kon afbreken, doch wist hij ook de beste voorbereiding; was ook regelmatig de Heer iedere zondag opzoeken in de kerk te Elst of Zegelsem. Ze hebben het geluk nog gehad hun 60-jarig jubileum te vieren.

ROUW. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

Trouw, niet alleen in dagen van zon en weelde, maar ook bij het kruis dat in ieders leven opduikt.

Daarom mogen we op Achiel de woorden toepassen :

"Gij waart in eenvoud rijk en groot en toegewijd aan die U dierbaar waren. Vol geloof tot in het uur der dood; dit beeld dat wij van U bewaren."

Hoe diepbedroefd wij ook zijn, bij zijn spoedig heengaan, toch is ons hart dankbaar voor alles wat hij voor ons deed. Zo leeft hij verder bij ons.

Beste vrouw, het afscheid is pijnlijk, maar niet voor altijd. Ik dank U omdat we altijd lijden en vreugde in ons leven hebben gedeeld; om zo mekaar gelukkig te maken.

Diebare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, gedenk steeds dat vader zijn best heeft gedaan om U allen gelukkig te maken. Blijft uw vader en moeders voetstapen volgen.

Dierbare familieleden, vele vrienden van Elst en Zegelsem, ook U zeg ik dank.

"Wie gerust heeft geleefd sterft gerust."

Moge het U goed gaan. Wees steeds mij met een gebed indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

H. Jozef, Patroon van de goede dood, spreek voor hem en ons ten beste.

Voor u medeleven en gebed danken U van harte de families :

LENVAIN, TRONQUO, WATHE, DE BUS.

Namis : zondag 25 september om 9.30 uur.