

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS ! Amen



## Bid voor de Ziel

van

# CYRIEL LENVAIN

echtgenoot van

## RENILDE ASSEZ

geboren te Michelbeke, den 9 Augustus 1908, en schielijk overleden te Nederbrakel, den 8 Augustus 1946. Gezalfd met de H. Olie.

—  
—  
—

Waarom, o God, zoo vroegtijdig sterven ? Niets is van langen duur bij de menschen : al het geluk der aarde ontsnapt ons wanneer wij hopen er van te genieten. (H Aug.)

O Heer, de kroon is ons van 't hoofd gevallen, al de blijdschap van ons hart is in droefheid veranderd „ Deze, dien wij zoo beminden, die ons geluk en onze troost was, is er niet meer. Doch, Heer, wij onderwerpen ons zonder morren ; uw aanbiddelijke wil geschiede.

Cyriel was een trouwe echtgenoot en een teergetiefde vader die leefde en werkte voor zijn gezin : alles was voor vrouw en kinderen, ook zijn vrije tijd want hij kon zich bezig houden met de opvoeding van zijn kinderen. Hij was tevens een voorbeeldig kristen, die tegenover God zijn kristelijke plichten volbracht en tegenover de menschen altijd gewetensvol wist te handelen.

En ziet, hij werd ziek en er was niemand die hem nog kon helpen....

Duurbare echtgenooten en kinderen, ons scheiden is pijnlijk : 't gebed alleen kan troost en verlichting brengen.

Bid veel voor mij.  
Jezus, Maria, Jozef !  
De 4 akten.

Mevrouw Cyriel LENVAIN, geboren Renilde ASSEZ ;  
Mijnheer Frans LENVAIN ;  
Mijnheer Michel LENVAIN ;  
Mijnheer Willy LENVAIN ;  
Mejuffier Agnes LENVAIN ;  
Mijnheer en Mevrouw Gomar LENVAIN-WATTEZ, kinderen en kleinkinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw J-B. ASSEZ, D'HAEYER en kinderen ;  
De Familien LENVAIN, ASSEZ, WATTEZ, D'HAEYER ;

Betuigen U, hun hartelijken dank voor de bewijzen van deelname in hun rouw.