

De schoonste naam op 't wereldrond  
Het schoonste woord uit mensenmond is :  
Moeder.

+

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## **Gabriëlle LENVAIN**

**echtgenote van de Heer Omer TRONQUO,**

geboren te Michelbeke op 7 oktober 1919  
en onverwacht in familiekring overleden  
te Elst op 18 november 1990.  
Bediend met de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

—

Sereen en rustig is moetje op zondagmorgen  
van ons heengegaan. Voor al haar lijden,  
haar gebeden en toewijding, voor haar geloof  
in het goede voor iedere mens, zal zij nu  
haar eeuwig loon ontvangen.

Moetje, we kunnen niet vergeten wat gij in  
ons leven geweest zijt. Uw toewijding en  
zorgen kunnen wij niet vergoeden, maar haar  
overtuiging zullen we missen. Ons dankbaar  
hart en onze onbaatzuchtige inzet voor mekaar  
is onze enige wedergave.

Uw leven was eerder bescheiden, vrouw van  
werk en plicht, was ze de spil waar alles  
om draaide. Vooral mild, nadenkend, U waart  
zo echt kristelijk en meevoelend in uw oordeel  
en uitspraken.

Uw eigen leed, heeft u moedig gedragen,  
zonder te klagen, uw attentie was tot in de

details, zelfs tijdens uw ziekte. Dank voor  
dit alles lieve moeder.

Nu zij zo onverwachts en stil, maar voor-  
bereid door haar hele leven, van ons is  
heengegaan, wacht haar zeker honderdvoudig  
beloning bij de Heer.

Mijn geliefde echtgenoot, ik weet dat ge  
gebroken zijt door het plotse heengaan. Gods  
wegen zijn onoverzienbaar. Ik dank u van  
harte voor uw trouwe genegenheid, uw ideaal.  
Moge uw geloof en onze kinderen en klein-  
kinderen uw steun zijn.

Tot weerziens bij God.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, gij weet  
hoeveel ik van u hield, hoe bekommerd maar  
ook fier ik op u was, hoe ik meeleeft met  
uw betrachtingen. Moogt ge volhouden en veel  
goeds voortbrengen. Draag zorg voor vader.

Beste familie, buren en bekenden, dank voor  
alles. Vaart allen wel en tot weerziens in  
de hemel.

Onze-Lieve-Vrouwke, hemelse Moeder, wees  
onze voorspraak.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen  
op U.

Voor uw medeleven en gebeden danken U :  
De families

LENVAIN, WATTE, TRONQUO, DE BUS.

Namis : zaterdag 29 december 1990 om 19 u.

Rouwcenter « Funeralia » bvba, Zwalm  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel