



Bid voor de zielerust van

Mijnheer

ABEL LEPEZ

geboren te Ronse de 14 juni 1906

en er godvruchtig overleden

de 14 december 1969,

voorzien van de Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder van de oorlog 1940-45

—
Wij zijn geboren om te sterven, maar sterven
om te leven. Bossuet

Het grootste wat van een mens kan gezegd
worden, is niet dat hij grote dingen deed; maar
dat hij deed wat hij kon. Dat is de schoonste
levensbeschrijving die van iemand kon gegeven
worden.

Wees gij allen mijn lot indachtig, zo zal eens
het uwe zijn. Heden ik, morgen gij.

H. Alfonsius

Waak dus, omdat gij niet weet wanneer de
Heer komt. H. Marcus

Heb medelijden, wij smeken U, Heer met de
ziel van Uw dienaar, voor wie wij het heilig
zoenoffer opdragen, en U smeken, dat hij door
de kracht van dit offer de eeuwige rust moge
ingaan.

Begravenissen : Rog. De Vos, Ronse.

Dierbare familieleden en vrienden, graag was
ik nog bij u gebleven; maar God roept mij op
naar een beter leven. Ik dank u voor de goed-
heid en genegenheid die ge me steeds hebt
betuigd.

De families LEPEZ, VANDERDONCKT en BLYAU,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en gebeden.

Mastin, Ronse.