



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

CLEMENTINA MARIA LEROUX

weduwe van de Heer
Georges DE ROECK

geboren te Appelterre-Eichem
op 2 november 1911 en godvruchtig
overleden in het St.-Elisabeth ziekenhuis
te Zottegem op 3 juni 1995, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.

De families LEROUX, DE ROECK,
HAELTERMAN en FAIGNAERT,
danken U oprecht voor uw medeleven
en uw aanwezigheid.

AAN MIJN MOEDER

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,
en voor het al te sluiten,
mij lang in d'ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door 't leven gaan ;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

'k Wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,
en bij u nederknielen ;
mijn knieën bogen niet.

Toen wist ik dat 'k u nimmer
nog iets vergelden kon.
Uw stem deed mij ontwaken
in 't klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.
En 'k voelde diep in 't harte
wat ene moeder is.