

Wat zoete vertroosting voor een vader, in het uur der dood te mogen denken dat hij behoorlijk al zijn plichten heeft gekwet, zijn kinderen verkondigen zijn lof en verzekeren zijn beloning in de Hemel.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Theophile LEROUX

weduwnaar van Mevrouw

Maria HAELTERMAN,

geboren te Onkerzele de 17 november 1875 en
godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde
de 9 februari 1959,

gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen
« In Articulo Mortis ».

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gelukkige ouderdom. Een erekroon zijn de hoge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.
(Prov. XVI 31)

Vol geloof en ware godsvrucht, ongeveinsd en rechtvaardig, liefvallig en vreedzaam van handelswijze, werd hij bemind van God en van de mensen ; zijn gedachtenis zal in zegening blijven.
(Eccl. I. VI)

Gelukkig de mens die in het uur der dood zich de eervolle getuigenis mag geven van de wel gekwet plicht.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, bedroeft U niet gelijk deze die geen hoop hebben : de aarde is een

ballingschap, het leven een doortocht, de Hemel ons waar Vaderland : daar zullen we in eeuwige vreugde elkander wederzien.

Blijft intussen elkander beminnen gelijk ik U bemind heb en vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



De families LEROUX, HAELTERMAN,
DE VLEESCHOUWER en SEGHERS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelname
en danken U.**

Uitg. V. Lafort, St.-Maria-Lierde