

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

August LEROY

echtgenoot van Mevrouw

EMMA DE TURCK

geboren te Ophasselst op 1 juni 1905 en godvruchtig overleden te Gent de 19 september 1964, gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Heer, Uw besluiten zijn ondoorgrondelijk, geen mens kan opkomen tegen Uw wil en iedereen moet voor U het hoofd buigen en onderworpen zijn.

De mens weet dat hij eens sterven moet, maar hij weet niet hoe, waar en wanneer de dood hem zal treffen.

Laten wij altijd bereid zijn opdat de dood ons nooit verrasse. Laten wij zo leven dat wij elk ogenblik klaar zijn om voor Gods rechterstoel te verschijnen.

God, aan wien het eigen is, altijd genadig te zijn en te sparen, ontferm U over deze naarstige man; vergeef hem al hetgeen hij door menselijke zwakheid misdaan heeft en gewaardig U hem op te nemen onder het getal van uwe uitverkorenen.

Beste Vrouw en Kinderen, vaartwel! Weest mijn ziel indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families:

LEROY,
DE TURCK,
OOGHE en
DE BODT

zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar voor Uwe blijken van kristelijke deelneming in de rouw die hun komt te treffen

Uitg. De Turck, Steenhuize-W.