

Kostbaar is in de ogen van de Heer  
het leven van wie in Hem gelooft.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**BERTHA LEROY**

weduwe van de Heer  
**ALBERT DE BRAEKELEER**

geboren te Delftinge op 27 januari 1905 en  
godvruchtig overleden in het rustoord "Stil  
Geluk" te Ophasselt op 18 februari 1989,  
gesterkt de de HH. Sakramenten der zieken.

---

**De families LEROY, DE BRAEKELEER,  
VAN HOORDE en DE SMET,**

danken U voor de blijken van deelneming  
in gebed en rouw.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - (054)501059

In alle rust is in "Stil Geluk" ons moe-  
derke Bertha de vrede ingegaan. Haar leven  
is verlopen in dezelfde rust en tevredenheid.  
Zo gemakkelijk was het nu ook altijd niet.

Bertha was echter iemand die zich zelf  
kon troosten. Haar ogen, achter een fijn  
brilletje, straalden een grote geestkracht uit.  
Zij wist dat zelf niet. Zo eenvoudig en van-  
zelfsprekend aanvaardde zij de taak die ze  
gekozen had.

Haar kinderen waren voor haar een steun  
in de zorgen. Haar echtgenoot een vreugde  
bij zijn thuiskomst. Iedereen was er trou-  
wens altijd welkom. Ze had zo graag eens  
bezoek, een groet van de geburen. Vooral  
toen ze alleen was. Want... het leven is  
dikwijls wachttijd tussen afscheid en komst.  
Dat wist zij. Dat voelde zij diep aan.

Op den duur ging het echter niet meer  
alleen te zijn. En ... opgenomen was ze weer  
zo gelukkig bij elk bezoek van de kinderen.

Tenslotte omringd door hen heeft zij de  
ziekenzalving mogen ontvangen dank zij haar  
kinderen. Om alles dankt zij hen.

Moge het vriendelijk licht haar nu blijvend  
ommantelen in de rust van "Het is volbracht  
en goed geweest".