

Die deel heeft in Jezus' lijden zal ook deel hebben aan zijn heerlijkheid.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffter

ELODIE LEROY

geboren te St Maria-Lierde, de 27 Mei 1887,
en er overleden de 19 December 1951.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart,
de Congregatie van O. L. Vrouw en de Confrerie
van het H. Hart.

De overledene was geacht en bemind van al de mensen die haar kenden en heel in het bijzonder door den goede God en zijn heilige Moeder.

Daar ze Jezus en Maria zo zeer bemindde, moest ze ook delen in Hun smartelijk lijden dat zij tot de laatste adem toe met voorbeeldig geduld en volkomen onderwerping gedragen heeft, tot eenieders bewondering en stichting.

Gelukkig de mens die na een voorbeeldig leven voor Gods oordeel mag verschijnen, want hij zal gerechtvaardigd worden.

O Maria, Gij weet dat ik U als goede congreganiste immer goed heb gediend, toon dat Gij mijn goede Moeder zijt.

Duurbare Familie, hartelijk dank voor uw goede zorgen, gedurende mijn smartelijke en ongeneeslijke ziekte. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :
De Familiën LEROY en DE SMET.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.