



Vroom aandenken aan

DE HEER

HECTOR LEROY

weduwnaar van Mevrouw

Emelda - Margareta MEULIJZER

geboren te St.-Martens-Lierde op
10 februari 1901 en overleden in de kliniek
te Zottegem op 23 mei 1993, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.



De families LEROY, MEULIJZER,
DE BRAKELEER en MACHTELINCKX,

zijn zeer erkentelijk voor Uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

*'t Zij kort of lang,
waarom is 't dat we leven,
tenzij om God,
met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onze keer
van sterven af te wachten van de Heer?*

*Ik was bereid om op het eerste manen,
met licht in d' hand,
kloekmoedig mee te gaan
en, zo Jezus deed, na lijden fel en groot,
de hemelvaart te winnen door de dood.*

*Ik was bereid, ik stierf
en van die stonden
heb ik het licht des levens
weergevonden ;
en, nu dat ik gestorven ben, O Heer,
en U aanschouw,
en sterf ik nimmer meer !*

(G. Gezelle)