

Thans heeft de dood mijn wens vervuld.
Heb dank, o Heer!... En met geduld
verwacht ik nu, na 't aardse lijden
bij U, een hemelzoet verblijden.



TROOSTVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

Jules L E R O Y

weduwnaar van Mevrouw

Irena DROESBEKE,

geboren te Delftinge op 23 november 1898 en
naar de Heer teruggekeerd te Geraardsbergen
in de H. Hartkliniek op 9 januari 1976,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Een ongeneeslijke kwaal tastte deze man
aan en O.-L.-Heer legde daarmee een zwaar
kruis op zijn schouders. Met stichtende ver-
duldigheid verdroeg hij al de kwellingen,
krankheden en beproevingen, overtuigd dat de
Heer dezen beproeft die hij bemint.

Met onverpoosde arbeid heeft hij gezwoegd
voor zijn gezin en zijn dierbare echtgenote
die hem helaas te vroeg ontviel en een leem-
te maakte in zijn leven... een leemte die hij
moeilijk verwerken kon.

Vaartwel, dierbare kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen. Gij weet hoe gaarne
ik bij u was. Ik dank u om uw goede zorgen

en de toewijding waarmede gij mij hebt om-
ringd in de dagen van lijden en ziekte.

Weest mij indachtig niet alleen door rouw
en tranen, maar bijzonder door uw gebeden.
Vanuit de hemel waak ik nu tesamen met
moeder over u allen.

Dierbare familieleden, schenkt mij ook een
vurig gebed.

De families LE ROY, DROESBEKE,
VAN HOORDE, GALLE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek