

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

TOT ZALIGE GEDACHTENIS

aan Mejuffer

JULIE LEROY

geboren te St.-Maria-Lierde op 3 mei 1881
en er godvruchtig overleden op 9 juni 1957.

Versterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke zegen „in articulo mortis“.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en de Confrerie van het H. Hart.

Mijn God, ik dank U voor mijn hoge
ouderdom, doch nog meer, dat ik de ge-
nade ontving om trouw uw wegen te be-
wandelen.

Stil ging deze duurzame overledene door
het leven, kon ze niet meer ter kerke gaan
bidden bleef toch steeds een voorname taak,
en geen enkele hoogdag kon worden ge-
dragen of ze deed er aan mede.

In volle onderweping aan Gods H. Wil
heeft ze haar ziekte gedragen.

De Heer wiens vereniging zij op haar
ziekbed zo betrachtte, weze nu ook haar
loon.

Mocht Maria, wier congreganiste zij was
bij haar goddelijke Zoon voor haar ten
beste spreken.

Duurbare broers, zuster en verdere familie,
hebt dank voor de jaren die we samen waren,

vooral gij geliefde neef en nicht, die de
laatste weken door uw liefdevolle zorg de
ellende van mijn ziekbed wist te verzachten.
Ik ben er van overtuigd, gij zult mij niet
vergeten in uw gebeden, en ik bid den
Heer en Zijn goede Moeder, dat gij allen
Gode getrouw, de levensbaan moogt ten
einde gaan.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

†

Uw gebed tot lansen van de ziel van
onze dierbare overledene en uw deel-
neming in onze droefheid hebben ons
gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte:

De familiën LEROY en DE SMET.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.