

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, zal God zijn vriendschap, zijn liefde en zijn vrede geven.



VROME HERINNERING AAN
MEJUFFROUW

Maria, Alice LEROY

geboren te Parike op 18 januari 1892 en er godvruchtig overleden op 20 september 1982, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond Derde Leeftijd en van de K.V.L.V.

God, wij danken U omdat Gij ons in de dood van deze goedhartige vrouw Uw goedheid hebt laten zien.

Alsof het voorbereiding was op het afsterven, kreeg zij de laatste dagen in haar huiskamertje van haar geliefden veel attenties, die haar gelukkig hebben gemaakt.

Alhoewel zij de hoge ouderdom had bereikt hield zij toch nog sterk aan het leven, maar toch aanvaardde zij « als 't Gods Wil is » haar aardse leven af te leggen. Deze levenshou-

ding vond haar hoogste uitdrukking, toen zij bij het ontvangen van het Ziekensacrament en de H. Eucharistie zich welbewust helemaal aan God toevertrouwde en zo een getuigenis gaf van geloof in het echte vernieuwde leven.

Haar liefde tot God in het dagelijks gebed en in het veelvoudig ontvangen van de Sacramenten, haar liefde voor allen die haar omringden, waren de wegen naar het grote geluk.

Wanneer haar hart begeven had lag op haar gelaat een blik van tevredenheid en zag men als het ware haar lippen nog naprevelen : « Dank U Heer, dank U allen die mij met uw liefde en genegenheid hebt omringd en bijgestaan ».

Duurbare familie, gedenk mij in uw gebeden, ik denk aan U bij de Heer. Wees gegroet, Maria, mijn Moeder, breng mij bij Uw goddelijke Zoon.

De families LEROY-DE VUYST,
danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek