

Een zorgzame vrouw en een goede moeder is heengegaan, om het oord van geluk en vrede in te gaan.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN Mevrouw Melanie LEROY

echtgenote van

heer Petrus VAN STEENBERGE

geboren te Ste Maria-Lierde de 3 december 1875 en
godvruchtig overleden te Delftinge de 27 december
1958. gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke zegen in het stervensuur.

*Derechvaardigen blijven eeuwig leven i
Bij den Heer vinden zij hun loon,
En de Allerhoogste zorgt voor hen
Daarom zullen zij het rijk der glorie ontvangen,
En een heerlijk kroon uit de hand van den Heer.
Wijsheld V, 15-16.*

Wie God zoekt in dit leven en het nakomen van zijn wet als hoogste kommer in zich draagt, heeft het beste deel gekozen dat hem niet kan worden ontnomen.

Plichtsgetrouwheid was het kenmerk van deze wijze en deugdzame vrouw; in het gebed vond zij haar kracht en steun. Werkzaam en bezorgd om het welzijn van man en kinderen schonk zij hun haar beste krachten. Voor het goede steeds in de bres dierf zij dit te tonen door woord en daad. Haar aandelen zal in ere blijven; prijzen zal het nageslacht haar deugden en bij allen zal zij gekend staan als een vrome vrouw.

Als het scheiden hard voor liefhebbende harten voor een christen gemoed ligt er ware troost in de

zekerheid dat de overledene is opgegaan naar het oord van haar bestemming en in God alle geluk zal vinden.

In gebed en offer blijven wij haargedanken; haar voorbeeld zij een wenk en een les. Liefde verbindt ons over het graf heen en biedt ons de mogelijkheid elkaar verder te helpen door onderlinge voorspraak bij God.

O.L.V. van Altijdurende bijstand bid voor ons.

De familiën LEROY, VAN STEEN
BERGHE, DESMET en VAN
CANEGHEM

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deel
neming in hun pijnlijke
rouw.*

Uitg. Clement Miserez, Delftinge