

Het grootste bewijs van genegenheid dat wij aan de overledenen kunnen geven, is ze indachtig te zijn in onze gebeden en Sacrificiën. (H. Ambr.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Odilon Arthur Roger LEROY

echtgenoot van Mevrouw **MARIE HERREGODS**
geboren te Everbeek, de 16 Maart 1900 en er schie-
lijk overleden de 17 Augustus 1953.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mens die tracht te leven zoals hij in het uur des doods verlangt gevonden te worden. Waak dan, want je weet niet wanneer de Heer zal komen. Daarom, wees ook gij bereid, want de Mensenzoon komt op een onvoorzien uur. (Ma.th. XXIV, 42 en 44)

Hij is verdwenen gelijk de bloem der velden, die 's morgens liefelijk ontluikt, vol glans en geur en die wellicht, vooraleer de zon den middag bereikt, plots nederbuigt en verwelkt en verdord ter aarde valt.

Hoe ondoorgroendelijk zijn Gods oordelen, hoe onnaspeurbaar zijn toch zijne wegen. Hij die gisteren nog vol leven was, blijdschap en vreugde rondom zich uitstraalde, die steeds voor iedereen een vriendelijk woord op de lippen had, vlijtig en met zorg zijn taak verrichtte, is niet meer. Wij buigen in nederige onderwerping het hoofd en zeggen: Mijn God, uw aabiddelijke naam weze gezegend. Geef ons sterkte om deze beproeving te aanvaarden.

Dierbare Echtgenote, teerbeminde Zoon en Bloedverwanten, mijn afscheid komt wat vroeg en het deed mij pijn U te moeten verlaten. Ik dank

U voor uw liefde en toewijding. Betoont mij nu verder uw oprechte genegenheid met voor mij te bidden. Ik zeg U allen vaarwel en tot wederziens bij den Heer.

Jezus, Maria, Jozef.

(7j. en 7qu afl.)

De familiën **LEROY, HERREGODS,**
SOETAERT en **BUYDENS**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.