

† Bid om vrede voor

de Heer

## OMER LEROY

weduwnaar van Mevrouw

Emma SURDIACOURT

geboren te St.-Maria-Lierde, de 5 augustus 1874,  
en aldaar zeer godvrezend overleden, de 6 maart 1969,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Hij was 94 jaren en half.

Omer is zijn naam. Dat komt van Audmar, in het Nederlands: Omaar, en betekent: "beroemd door rijkdom". Wij kunnen getuigen dat hij zijn naam eer aandoet, niet alleen door "het onmisbaar slijk der aarde", maar vooral door hemelse rijkdom! Want deze man was door en door godvrezend d.w.z. godvruchtig.

Toen de pastoor hem vroeg: "Hoe oud zijt gij?" antwoordde hij: "Als ik U het zal zeggen, zult gij weten dat het hier gedaan is".

En inderdaad, enkele uren voor zijn dood vroeg hij nog om de priester, hij lachte nog eens en zei: "Het is hier gedaan".

Prachtig woord voor iemand die zijn levens-taak heeft volbracht. Het doet denken aan het laatste woord van Jezus van Nazaret: "Het is volbracht".

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie en goede vrienden, ik moet U hartelijk danken om uw genegenheid en geduldige zorgen. Ik weet dat gij mij niet kunt vergeten. Geef mij op tijd een heilige mis a u. b.

Pasen staat voor de deur, met nieuwe zon en verse hoop op het eeuwig licht in de altijd durende lente.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families LEROY,

SURDIACOURT,

DE SMET,

TEIRLYNCK.

---

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde