

Genade zij U en vrede. (1 Thess. 1, 2)



Bid voor de Ziel
van Mevrouw

RENILDE LEROY

Weduwe van Mijnheer Cyriel SPITAEELS.

Geboren te Delftinge de 22 Juli 1876 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
de 28 December 1954.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

De dood schijnt niet vreeswekkend en zelfs geruststellend te zijn voor degenen die terug kunnen zien op een grote ouderdom, op een welbesteed godsdienstig leven.

De laatste tijden vertoonden zich de de gebreken van de oude dag. Daardoor gevoelde zij het gemis der heilige diensten en kerkelijke plechtigheden, maar thuis vulde zij dat gemis aan door veelvuldig gebed.

Op Kerstavond verergerde de kwaal die haar geruime tijd ondermijnde. Het Goddelijk Kind Jezus riep deze getrouwe ziel tot zich gedurende het octaaf zijner geboorte. Thans geniet zij reeds de beloning die Jezus beloofde bij zijn geboorte: "Vrede, aan de mensen van goede wil ,,"

Van uit de hoge Hemel, het land van liefde en vrede, zal zij nu over haar geliefde kinderen waken. Dankend voor al wat ze voor haar deden, vraagt zij dikwijls moeder te gedenken in hun gebeden. Blijft elkander beminnen. Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)



De families SPITAEELS en
HERREGODTS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Raph. Van der Geynst Parike.