

O ijdelheid der ijdelheden,
Hoe broos is alles hier beneden... G.G.

Tot vroom aandenken aan de ziel van
DE HEER

Romain, Albert LEROY

zoon van de heer en mevrouw
Georges LEROY en
Jeanne VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Brakel, de 30 juli 1950 en
plots uit dit leven weggerukt door een
smartelijk ongeval te Mechelen, de 29
april 1975.

**Hij was in dienst van de
Civiele Bescherming.**

†

**De families LEROY en
VAN DEN BOSSCHE,**

danken U oprecht voor de blijken van
deelneming betoond in hun diepe rouw.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

Het was een beloftevol leven dat ons
ontviel. Een jongen, die hoopte op een
wereld zonder oorlog, zonder geweld,
maar vol behulpzaamheid en begrip voor
anderen.

Moedig zette hij zijn ideeën om in
daden en werd lid van de civiele be-
scherming, waar hij zich volledig inzette
om bij alle rampen levens te redden.

Overal kende men hem als een spor-
tieve kerel, een goede en vriendelijke
kameraad, op wie men steeds kon re-
kenen.

Mama, papa, zusters en schoonbroers,
samen vormden wij een hecht en levens-
blij gezin en wij steunden elkaar voort-
durend.

De bijna vijftientig jaren die wij
samen doorbrachten zijn zo mooi ge-
weest.

Ook mijn vrienden dank ik voor alle
plezierige uren die we samen beleefden.

Ik hoop op uw gebed en op de eeu-
wige rust.