

Heer, in uw handen beveel ik mijnen geest.

TER ZALIGER † GEDACHTENIS

van Mijnheer

VICTOR-JOZEF LEROY

Weduwnaar van

Mevrouw Elza MATTHYS

geboren te Parike, de 26 Februari 1900 en er godvruchtig overleden de 18 Juli 1954. voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Bond van 't H. Hart,  
de Confrerie van de H. Jozef en de H. Barbara.

Dit is welgevallig aan God : gelaten te zijn als ge lijdt, ofschoon ge goed hebt gehandeld.

De ziekte die de dierbare vader ondermijnde, was ongeneesbaar. Omringd der beste zorgen van de zijnen, verdroeg hij, nog in volle kracht van het leven, het zware kruis dat God hem te dragen gaf. Hij heeft ten volle in zijn splende ziekte begrepen, het woord van O. L. Heer : « Wie mijn leerling wil zijn, volg mij, en hij neme zijn kruis op ».

Goed voorbereid, na meermalen de H. Communie te hebben ontvangen, schonk hij zijn gelouterde ziel hier op aarde op de Zondag van de H. Schapulier aan zijn Schepper terug.

Voorzeker zal Maria, de dierbare overledene, in dit Mariale jaar geholpen hebben om hem te brengen tot de eeuwige vreugde.

Dierbare kinderen, te vroeg moet ik u verlaten. Het is Gods Heilige Wil. Ik vervoeg uw moederke in de hemel. Denkt dikwijls aan vader en moeder in de H. Mis en in de H. Communie. Luistert steeds nederig naar de wijze raadgevingen uwer geliefde tante, die over u waakt als een tweede moeder.

Dierbare zuster, ik begrijp uwe droefheid. Schep moed. God verlaat u niet. Ik dank u en mijne kinderen voor de goede zorgen welke gij mij verleendet. Ik bid voor u allen en zegen u.

Dierbare broeders, familieleden en vrienden, vaartwel, gedenkt mij steeds in de Zondagsmis.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.

Uitgeverij Raf. Vander Gheynst, Parike.

De families LEROY, MATTHYS, DE VUYST,  
MINCKE en VAN CAUWENBERGHE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.