

“Wees ook gij bereid,
omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop
gij het niet verwacht.”
(Lucas 12,40)



Liefdevol aandenken aan
de heer

Gilbert Le Rycke

echtgenoot van mevrouw
Eliane Van De Maele.

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 21 maart 1926 en er onverwacht
overleden op 19 oktober 2000,
gesterkt door de gebeden van de Kerk.

Eliane Van De Maele,
kinderen en kleinkinderen,
danken u voor uw gebed
en troostvol medeleven.

Gilbert werd geboren in Sint-Maria-Oudenhove en is er altijd blijven wonen. Hij vestigde er zich als zelfstandige. Gilbert was een goede vakman, zeer behulpzaam en altijd bereid om een dienst te bewijzen. Iedereen kon op hem rekenen. Hij was door veel mensen van zijn parochie en van de omgeving goed gekend.

Gilbert was ook een man die heel veel hield van zijn gezin, van zijn echtgenote, van zijn kinderen - hij heeft hen enorm veel geholpen toen ze aan het bouwen waren - en van zijn kleinkinderen. Een half uur voor zijn dood was hij nog bezig aan een werkje voor een van zijn kleinkinderen om te gebruiken op school. Zo was Gilbert, altijd bezig en in zijn bezig-zijn een tevreden man.

Plotseling is hij van ons weggenomen en in al onze droefheid bidden wij dat hij voor altijd gelukkig mag zijn in het hemelse Koninkrijk.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, onverwacht en nog te vroeg ben ik van u heengegaan. Heb dank voor elke blijk van genegenheid en vriendschap. Zorg goed voor elkaar. Eens zien wij elkaar terug bij de verrezen Heer.

Begr. Van Vijle, Zottegem