

«Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord,
geen mens kan zich voorstellen al wat God
bereid heeft voor hem die Hem liefhebben.»

(1 Kor. 2,9)



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ARMAND LESENNE

echtgenoot van Mevrouw

IRENE VANCEUNEBOEKE

geboren te Ronse op 20 juli 1904 en er in de
Heer ontslapen op 21 april 1984, gelovend in
de Verrijzenis van Christus en het
blijvend leven in Hem.

Op het ogenblik waarop de Kerk zich voor-
bereidt de opstanding van haar Verlosser te
gedenken, heeft Armand dit tijdelijk leven ver-
laten om de eeuwigheid binnen te treden. Hij
die met zoveel liefde en zorg jarenlang had
ingestaan voor de versiering van het altaar
in Gods huis, werd thans opgenomen in de
hemelse hovingen.

We hebben hem gekend als een diepgelovig
en joviaal man, die gevoelig was voor al het
goede en het schone van het leven, voor wie
niets te veel gevraagd was en elke dienst
steeds graag bewezen.

Voor deze man naar Gods hart zullen ook
de woorden van de Heer weerklinken : «Uit-
stekend, goede en trouwe dienaar, over weinig

waart ge trouw, over veel zal Ik u aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van uw Heer.»

Heer, onze God, in deze paastijd gedenken
wij dankbaar dat Gij Jezus uit de dood hebt
opgewekt als eerste van allen die ontslapen
zijn.

Aan deze belofte houden wij ons vast nu wij
treuren om het heengaan van deze dierbare
overledene, onze vriend Armand.

Wij vragen U :

laat ook hem delen in de vreugde van Jezus
verrijzenis en geef dat wij allen groeien in ge-
loof en hoop en kracht vinden in uw troos-
tend Woord.

O. L. Vrouw van Wittentak, wees zijn voor-
spraak.

Dank aan allen voor uw gebed en medeleven
vanwege

Irène Vanceunebroeke,

André en Marie-Thérèse Van Den Hecke-Lesenne,
Daniël en Noëla Lesenne-Provost.

Rouwdienst Aelvoet



4