

Heer, uw Wil geschiede.



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

ADÈLE LEURS

echtgenote van de Heer

FELIX DE WOLF

geboren te Anderlecht op 22 juli 1898
en overleden te Brussel de 10 maart 1971
tijdig bediend met de H. Sakramenten der Zieken
en de Apostolische Zegen.

Heer, uw besluiten zijn niet te verstaan voor ons, arme mensenkinderen, die slechts eenmaal in het leven een moeder hebben.

O Heer, Gij hebt ons degene ontnomen, en toch, zo vlug, die ons zo duurbaar was en het geluk van ons leven uitmaakte, nochtans niet onze wil, maar de uwe zij gezegend.

Een voorbeeldige kristene was zij, een bezorgde echtgenote en een tedere en vriendelijke goede moeder, zodat niemand haar plaats kan innemen. De leemte die ze nalaat, kan niemand vullen.

We danken U dan, o goede Vader, die in de Hemelen zijt, omdat Ge ons een goede levensgezellin en moeder hebt gegeven, want het enige leed dat ze ons deed is te sterven en ons te verlaten.

Dierbare echtgenoot, gij zijt me steeds 'n grote steun geweest in de levenstaak die we samen te vervullen hadden, we hebben altijd alle vreugde en elk leed samen gedeeld en gedragen.

Ik dank u, mijn kinderen, die mijn geluk waart en mijn zorg; houdt uw vader in ere en leeft in woord en daad volgens uw geloof. Wilt nu blijvend moeder in vader beminnen. Aan u allen, familieleden en vrienden, vraag ik om de steun van uw gebed, zo blijven wij het best in kristelijke liefde verenigd.

Wil nu de vier Akten bidden.

Druk Melckebeke Zottegem

De Heer Felix DE WOLF,

De Heer en Mevrouw Michel VAN ELSSEN-DE WOLF,

De families LEURS, VAN HELLEPUTTE, DE WOLF en HAEGEMAN,

haar echtgenoot,

haar kinderen,

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.