

Niets kan mij, kristen, meer vereren
dan op mijn graf het kruis des Heren.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

EDOUARD LEURS

echtgenoot van Mevrouw

Gabriëlle Van Den Bulcke

Oud-Strijder van de oorlog 1914-1918

**Gedecoreerd met de Overwinningsmedalie 1914-1918, de
Herinneringsmedaille 1914-1918, het Oorlogskruis
met Palm en het Vuurkruis.**

Geboren te Anderlecht, op 22 mei 1894 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, op 10 oktober 1959,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis. »

Met het kenmerk van het geloof is hij ons voorafge-
gaan en sluimert hij nu de slaap van vrede.

De dood is het einde van alle kwalen en het begin
van ons toekomstig en onmetelijk geluk. Goed sterven
is met Christus leven.

De duurzame overleden is plots uit ons midden weg-
gerukt, zeker niet onvoorbereid en onverwachts. O L.
Heer had hem sedert lang ernstig verwittigd. Zwaar
werd hij beproefd in zijn gezondheid; veel pijnen,
ongemakken en kwalen heeft hij doorstaan; maar als
een voorbeeldige kristen keerde hij zich, nederig en
gelaten tot zijn Meester en stelde zijn hoop op zijn
Verlosser. Maandelijks, op iedere Eerste Vrijdag,
biechtte hij deemoedig en ontving hij het Allerheiligste
het Brood des levens. Hij stichtte door zijn godsvrucht
zijn eerbied en vertrouwen. Tevens stond hij
gekend als een rondborstig, opgeruimd, eerlijk
bedrijfsman; maar ook rijk begaafd met een gouden en
begrijpend hart: aan velen wist hij bescheiden dienst
te bewijzen en te helpen. Een ruime kring van vrienden
zochten zijn aanwezigheid op.

Bemide echtgenote, dierbare zusters en
familieleden, ik vertoefde gaarne in uw midden; mijn
grote voldoening was U allen hartelijk te ontvangen.
O. L. Heer is zijn trouwe dienaar komen afhalen; zijn
naam weze gezegend. Lieve echtgenote, ik dank U
oprecht; gij waart voor mij een engel van geduld en
toewijding. Gij allen, mijn vrienden, bidt voor mij, ik
zal U ook indachtig blijven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U,
H. Maria, Moeder van God en onze Moeder, bid
voor ons,

Mevrouw Edouard LEURS, geboren Gabriëlle VAN
DEN BULCKE;

De familiën LEURS, VAN DEN BULCKE, VAN
HELLEPUTTE, ROELANDT, DE VOS, DE RIDDER
en CRUYPELINCK.

*Zeer getroffen door uw bliken van diep
kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor
hun welgemeende dank,*

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel