

" Voor wie in U geloven, Heer, wordt het leven slechts veranderd, niet weggenomen! "

†

VROOM AANDENKEN AAN DE  
HEER OSCAR LEUS

zoon van de Heer en Mevrouw  
**Maurits LEUS - STAELS Estella**

geboren te Oosterzele op 4 juni 1941 en er door een smartvol ongeval overleden op 26 maart 1979. Begeleid door de gebeden van de kerkgemeenschap.

Hij was lid van de plaatselijke boerengilde.  
Bestuurslid van de K.L.J. geweest Wetteren.

---

Wij wenen, Heer, ach, zonder klagen ;  
maar toch, het valt ons zwaar te dragen  
dit ons door U gegeven kruis :  
een zoon ontrukkt aan vader, moeder,  
en wij beroofd van zulk een broeder,  
een groot verdriet is in ons huis !

Wij wenen, Heer, maar zonder klagen !  
Wij mogen U geen reden vragen,  
Gij zijt oneindig goed en wijs !  
Uw wil geschiede ! - Hoor de bede :  
Geef aan uw dienaar, Heer, de vrede,  
en leid hem in uw Paradijs ! (G. Gezello)

Zovelen staan ontsteld bij het zo plotse heengaan van deze zo sympatieke en geliefde jonge man. Een schoon gezin, waar men allen zo van elkaar houdt wordt pijnlijk getroffen.

Gods wegen zijn onze wegen niet. Maar waar Hij "slaat" met een kruis, kan Hij ook zalven met hoop en sterkte. Moge Hij ons helpen dat ons geloof niet vermindert in de beproeving.

Dierbare ouders, zusters, broeders en familieleden, al te vroeg ben ik van U gescheiden, maar bidt voor mij en helpt Vader en Moeder heen over deze harde slag.

Mogen we eens mekaar allen samen weder vinden bij de hemelse Vader !

De Heer en Mevrouw

Maurits LEUS - STAELS Estella, samen met hun kinderen en kleinkinderen,

danken U innig voor uw gebed en deelneming in hun rouw.

---

Druk. De As, (091) 62 70 01. Heistraat 55, Oosterzele  
Begravenis. I. Wanzele, tel. 62 56 47 Dorp. Oosterzele