

Geloofd zij Jezus-Christus,



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Jan-Baptiste Leutenez

weduwnaar van

Mevrouw Pharaïlde DE RUYCK

geboren te Wannegem-Lede, de 8 Mei 1873 en
zachtjes in den Heer ontslapen te Huise, op 6 Januari
1954, voorzien van al de Rechten onzer Moeder de
H. Kerk.

—♦♦♦—
Zalig zijn zij die God vrez en wandelen op de
wegen van den Heer. Ps. 28 - 1

De dood van den rechtvaardige is het einde van
de kwellingen, de ingang van de gelukzalige
eeuwigheid en de gewenste have waar geen
schipbreuk meer te vrez en is. H. Franc.v.Sales

De dierbare overledene was 'n man van geloof;
eenvoudig & rechtschapen, tegemoetkomend voor
de mensen, werklustig en tevens gelaten in de
beproeving: gedenkende het woord van den Heer
«wie mij volgen wil, neme zijn kruis op.» Zo was
hij een voorbeeld voor zijn kinderen in het huis-
gezin en een steun voor zijn echtgenote.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, blijft el-
kander beminnen, spant uw krachten in. in dienst
van geloof, waarheid en rechtvaardigheid. Ik dank
U allen voor uw liefde, uw kinderlijk vertrouwen,
de zorgen en troost in mijn ouden dag.

Mijn innigen dank voor de Eerwaarde Zusters,
die mij bijstonden met zoveelgeduld en tederheid.

Broeders, bloedverwanten en vrienden, bidt
allen voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !
(300 d.)

Mijnheer en Mevrouw Joseph LEUTENEZ-DE POTTIER,
Mijnheer en Mevrouw Gaston LEUTENEZ-DE BOSSCHERE,
Mijnheer en Mevrouw Marcel BLANCKAERT-LEUTENEZ,
Mejuffter Elvina LEUTENEZ,
De Familiën LEUTENEZ en DE RUYCK,

Bedanken voor de blijken van genegenheid en gebeden.