

« Goede en trouwe dienaar, treedt binnen in de vreugde van uw Heer ».



In Gods Vaderhanden en in uw gebed

bevelen wij de ziel aan van

DE HEER

FRANS LEYDENS

weduwnaar van **Adronie BOMERE** en van
Henriette CAPIAU,

geboren te Gent op 10 november 1901 en
overleden in het Rusthuis Sint-Ursmarus
te Zegelsem op 31 maart 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De ouderdom brengt meestal allerlei kwalen en miserie mede. Ook hij bleef niet gespaard. En toch heeft hij spijs alles een schone oude dag gekend. Reeds jaren verbleef hij in het Rusthuis Sint-Ursmarus, omringd met zorg en grote liefde van de inwonenden, zusters en personeel.

Iedere zondag ontving hij met grote eerbied de H. Sakramenten en was er gelukkig mee. Zonder veel uiterlijke schijn was hij een van die kristenen die Gods geboden niet alleen kende maar er ook naar leefde.

Zijn leven steunde op God, echt en gemeend. Als rechtvaardige stierf hij gerust, want de dood is voor hem het einde van het tegen-

woordige leven en het begin van de eeuwige vrede.

(H. Alfonsus)

Hoe gelukkig is de mens wanneer hij op zijn sterfbed op zo'n leven mag terugblikken.

Gelukkig hij :

- die zich vasthield aan het geloof
- die zijn leven rustig opbouwde op een vast geloof
- die er naar streefde in Gods liefde te blijven.

Laten we God danken voor dit leven van inzet en arbeid, voor dit moedig gedragen lijden en vragen we de Heer dat onze dierbare overledene nu rust en vrede mag vinden.

En bidden we de Heer om troost en sterkte voor allen bij wie Frans een plaats had.

Kinderen, familie en vrienden ik wens U allen het beste, dank voor de vele bezoeken.

Ook veel dank aan de Eerwaarde Zusters, personeel en inwonenden van het Rusthuis. Ik was er gelukkig.

H. Jozef, patroon van de goede dood b v o.

Voor uw blijken van genegenheid en gebed danken U van harte de families
LEYDENS - BOMERE - CAPIAU.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel