



Tot vroom aandenken van  
de heer

**Albert Emile LEYMAN**

echtgenoot van  
**Laura Vandevoorde**

geboren te Zarlardinghe op 9 mei 1917  
en godvruchtig overleden in de St.  
Franciscuskliniek te Brakel op 3 januari  
1984, voorzien van de HH. Sakramenten  
der zieken.

---

De families

Leyman, Van Loven, Van Pevenage,  
Vandevoorde en Beerens

danken U voor uw gebeden en  
blijken van oprechte deelneming.

---

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724  
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

Heer, Gij hebt ons het dierbaarste  
ontnomen wat wij op aarde bezaten,  
geef ons nu uw genade, God, om dit  
grote verlies te kunnen aanvaarden.

Wij danken U vader, om uw leven, om  
uw voorbeeld dat u ons hebt gegeven.

Mijn dierbare echtgenote, onze schei-  
ding is vrij plots geweest. Het is de  
wil van de Heer dat ik het eerst ga.  
Boven het leven en de dood blijve onze  
liefde en gebed ons troosten, sterken  
en verenigen.

Daarom bidden wij nu : moge hij voort  
leven in zijn kinderen en kleinkinderen,  
in hun hart, in hun levensdurf, in hun  
gedachten en hun geweten. Heer help  
ons de leegte te overbruggen door nog  
inniger met elkaar verbonden te leven  
in het geloof, dat de dood niet het  
einde is, maar dat onze God een God  
van leven en liefde is. Amen.