

Heer, ik geloof, maar vermeerder mijn geloof !
(Évang.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Jean-Baptist LEYMAN

weduwnaar van Mevrouw

Sara, Marla VAN DER SIJPT

geboren te Rozebeke op 5 september 1886 en
zacht in de Heer ontslapen te Zottegem op 18
januari 1970, gesterkt door het Sakrament van
de Zieken.

Een dorp leeft met zijn mensen. Met de tijd
zal ook het uitzicht van een dorp veranderen.
Als edel mens heeft de Overledene God in de
naaste gediend, door lange jaren, klein en groot,
ten dienste te staan in de smidse. Gewaardeerd
vakman, wist hij vriendelijkheid aan geestig-
heid te binden, zodat men de echo meent op te
vangen van het vroegere lied : "een smidje in
zijn smidse..."

Uit het dorp groeit de parochie. In vrome
traditie hield vader van zijn Kristendom, van
zijn geloof en van zijn parochiekerk. Tot op ho-
ge ouderdom stichtte ons zijn mannelijke vroom-
heid toen hij neerknielde vóór het missiekruis,
vooraan in de kerk. Oog in oog met zijn God,
wist hij de kracht te putten om ook bij tegen-
slagen, sterk en betrouwvol te blijven.

Intiem kende hem zijn gezin : "kinderen en
kleinkinderen". Hij bleef de spil van de zijnen.
Prat op zijn afstammelingen, heeft hij zoveel
in blijdschap geofferd voor de kleinkinderen.
Het huis in de Molenstraat bleef het ontspan-
ningsmidden van hun jeugd. Verlof werd het
ook voor de overledene, wanneer het jong volk
huis en hof wisten te vullen met stemmen en
jeugdige overmoed. Bij de avond van zijn leven,

heeft hij in de "thuisen", van zoon en dochter
reeds een voorsmaak van vergelding gevonden
voor hetgeen hij ooit deed.

In het geheugen en het hart van zovelen, zal
zijn beeld in herinnering blijven : eenvoudige
man die in zijn Kristendom uitgroeide "naar
het beeld van God".

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor de eerbied, de zorg en de afhankelijk-
heid mij steeds bewezen. God zegent wie vader
of moeder eren ! Ik voelde mij zo rijk en ge-
lukkig, midden onder u ! Troosten wij ons bij
het geloof, dat sterven enkel afscheid nemen
is.... Bij de Heer vinden wij elkaar terug. Ver-
geet het voorbeeld van ouders en grootouders
niet ! Waardeert familievriendschap en bidt voor
hen die gingen, en zoveel van U hielden.

Beste familieleden en vrienden, hebt dank om
Uw genegenheid, vergeten wij elkaar niet in de
Eucharistieviering en bij het gebed.

O. L. Vrouw van Rozebeke, bid voor Hem.

De Heer en Mevrouw Albert LEYMAN-JANSSENS
en kinderen Johan en Nicole,

De Heer en Mevrouw André DE GEYTER-LEY-
MAN en kinderen Monique en Myriam,

De families LEYMAN, VAN DER SIJPT, VAN
WAMBEKE en LAPAIGE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Druk. De Rijck Acacialaan 41 Zottegem 700529