

Op 30 april heeft God voor het eeuwigheidsfeest
van zijn Liefde ten hemel geroepen

MEVROUW

MARGUERITE LEYMAN

weduwe van wijlen

ANDRÉ VAN LAETHEM

geboren te Sint Maria Horebeke
de 9 september 1926 en overleden te Thielt
op 30 april 1967,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Zij was een van die goede moeders die God aan de wereld heeft geschonken. Beproefd en getekend door het lijden, is zij een voorbeeld van zorgzaamheid en zachtmoedigheid geworden. Haar enige levensbetrachting was werken en zich totaal geven aan haar gezin. Zij beleefde volledig haar roeping : moeder te zijn.

Voor haar taak af was, heeft God haar geroepen. Ze had het zelf zo vroeg niet verwacht, ze hield te veel van haar kinderen en zij was er nog zo nodig Vertrouwend in de goedheid en het vaderschap van God is zij dan toch met Hem naar de Hemel gegaan

Met tranen in de ogen en droefheid in het hart, danken wij God voor haar kort maar zo rijkgevuul leven, voor haar teder karakter en haar fijne inborst. Wij vragen aan God dat Hij haar na de uitputting van dit leven een zachttere rust geve, die zij zozeer verdiend heeft.

God, met uw alziend oog, blijf over ons waken.

Maria, moeder aller moeders, spreid uw zegen, opdat wij geborgen in uw goedheid, na dit leven, ook bij God in de hemel mogen komen.

Dierbare kinderen en familieleden, ik vraag U nog een kleine gunst : weest mij indachtig in uw gebeden en stort geen tranen meer voor mij, ik ben verlost uit de smarlelijke pijn.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

De familie LEYMAN, VAN LAETHEM, VINOIS, COSSE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.